

## Månadens eftis maj 2008: Rödskogs eftis i Esbo Text o bild: Monica Martens-Seppelin



*Rödskogs eftis och dagis finns i de gamla lärarbostäderna på skolans gård.*

### **Bakgrund och fakta**

Rödskogs skola är ett livligt och idylliskt litet skolcentrum för Norra Esbos svenskspråkiga barn. Skolan har idag totalt 33 barn i årskurs 1-4 och i tillbygganden på gården, två gamla lärarbostäder, finns Rödskogs eftis och dagis. Skolan öppnade sina dörrar redan år 1892 men sitt nuvarande utseende fick skolan 1917 och byggdes till år 1958. Indragningshoten har varit många under årens lopp, men aktiva föräldrar, sammanhållningen och ett ökat antal barn har räddat skolan. Miljön och atmosfären i Rödskog är helt fantastisk och att det bara är 10 minuters bilväg från Esbo centrum skulle man inte tro!



Rödskogs skola

Rödskogs eftis grundades år 2002 av Rödskogs skolas föräldraförening på initiativ av skolans föräldrar. Föreningen är fortfarande upprätthållare och deltar därför mycket aktivt i verksamheten. Rödskogs eftis har en ledare, Birgit "Bibi" Jakobsen-Korvenoja, som jobbat

här sedan 2004. På eftis finns idag 14 inskrivna barn som går i årskurs 1 till 3. Bibi är mycket nöjd med sitt jobb som eftisledare och berömmar föräldrarna som aktivt tar del i barnens välmående och omsorg om att de ska ha trygga eftermiddagar. Bibi har merkonomutbildning i grunden, men har med tre barn i skolan hoppat in som vikarie när det behövs, sedan vikarierat också i andra skolor i Esbo, men gick en eftisledarutbildning på Cityfolkhögskolan år 2003 och började sedan jobba på Rödskogs eftis. Just nu går hon på Nykarleby kyrkliga folkhögskolas behörighetsgivande barnledarutbildning som är utlokaliserad till Esbo. Examen får hon år 2009.

- Att vara eftisledare är mitt drömjobb, säger hon. Barnen i den här åldern är helt ljuvliga och det finns så mycket roligt man kan göra på eftis med och för barnen! Utbildningen är också jättebra och ger väldigt mycket kunskap och motivation att utvecklas i arbetet som eftisledare, säger Bibi.

## Miljökunskap o Mulle!

Solen lyser från en molnfri himmel och på Rödskogs eftis är det Mulledag idag då det är torsdag. Bibi och Anne Molander har ordnat Mulleverksamhet för barnen i Rödskogs skola i över 10 år! Anne jobbar som assistent i skolan och är med varje torsdag. När jag kommer till Rödskog möts jag av Bibi, barnen och Paco (Bibis hund som alltid får vara med när det är Mulledag) och alla är redan klara för Mulleskogen.



*Samlig vid stubben med presentation o sången om Kurt! Jag är en mask med vita prickar...jag heter Kurt, jag heter Kurt och jag hoppar när jag hickar*

Alla tar sina ryggsäckar och samlas vid en gammal stubbe. Barnen presenterar sig för mig och får säga vad de tycker är roligt, t.ex. i Mulleskogen. Viktor har med sig Kurt som han har i en liten påse och tar fram den. Kurt är en liten sten som ser ut som en mask och har vita prickar. Sen sjunger vi alla sången om Kurt och Mullesången. Bakom skolan finns en källa där det porlar rent och klart vatten som barnen dricker med kuksa.



Nä rvi kommer till trädgränsen ska alla passera en port genom att hitta på rätt lösenord. Idag är lösenordet något som alla har i Mulleskogen. Lösenordet (stövlar) klarar alla av ganska snabbt idag, förra gången hade det varit betydligt svårare. Vi kommer snart till gränsen mellan tvåbyar, Snettans och Rödskog och här måste alla hitta en biljett för att gå vidare. Biljetten ska vara en sak från naturen som börjar på samma bokstav som det egna för- eller efternamnet. Jag hittar mossor som i Monica! Efter en liten stund är vi uppe på ett berg där vi beslutar hålla matpaus. Alla söker en bekväm sittplats och tar fram sina sittunderlag och matsäckar. Oj vad det smakar gott med smörgås o kaffe som Bibi varit snäll att ta med sig åt mig också! Efter att alla ätit delar Anne ut papporamar i olika färger som barnen får använda till att rama in något som de tycker är vackert i naturen. Sen går Anne runt och fotograferar konstverken. De blir otroligt fina och vackra detaljer förstärks av inramningen!

Före vi börjar äta läser alla matramsar:

- Jag är hungrig, sa Tummetott
- Jag med, sa Slickepott
- Vi tar fram ryggsäcken, sa Långeman
- Oj, så goda smörgåsar, sa Gullebrand
- Och nu äter vi, sa lilla Vickevire.. smaklig måltid!





*Miljökonst á la Rödskogs eftis*



*Före vi går vidare sjunger alla Nyckelpigesången flera gånger, för den är så rolig!  
"Klapp, stamp, puss och en kram..."*

Sen vill barnen visa mig Mockapär-skogen. Det är ett område i skogen där barnen själva har gjort olika hus åt Mockapär och hans vänner som bor här. Mockapär var en olydig hare som alla Rödskogs-barnen tycks känna...! Här i Mockapär-skogen trivs barnen hur länge som helst, säger Bibi! När det är dags att gå hemåt får man endast gå på stubbar, grenar, stenar och kottar, men barnen skuttar fram i snabb takt utan problem!



*Mulle-ledarna Anne Molander och xx hittade en puppa i skogen  
Bibi Jakobsen-Korvenoja*

Väl "hemma" på skolgården igen tar barnen fram bandymålen och spelar ute en stund medan Bibi gör i ordning mellanmålet. Det blir pannkaka med sylt och äppelbitar till mellanmål idag. Bibi köper själv in mellanmålet och tillreder det. Efter en stund ropar hon in alla och efter handtvätten sätter sig alla på golvet i stora rummet. De håller en kort andaktsstund före mellanmålet och Max får idag läsa en text från boken "Gud och jag varje dag".

Alla äter mellanmålet och efter det blir det läsläsning medan Bibi diskar bort. Det är matte och modersmål som barnen har till läxa. Bibi hjälper till när hon är klar med disken och några av barnen läser sin läseläxa för mig. När läxorna är klara blir det sagostund. Sagoljuset tänds och barnen läser en ramsa som tecken på att sagostunden börjar. Idag läser Bibi ur boken Nattpäron som är en bok som handlar om en dag och allt vad det kan hända, det finns mest bilder i boken så att barnen själv kan fantisera och hitta på egna berättelser! Paco lägger sig också bekvämt bredvid Bibi i soffan och det råder en skön lugn stämning i rummet! När alla läxorna är gjorda och Bibi läst ur Nattpäron går några ut och några blir kvar inne och spelar



spel. Sen börjar föräldrarna så småningom avhämta barnen. Dagiset är ute samtidigt och de vuxna kan tillsammans hålla ett öga på alla barn som leker på gården.



*Bibi läser ur Nattpäron och barnen följer med*

### **Övrig verksamhet**

Bibi berättar att de brukar göra många olika saker förutom den vanliga verksamheten med barnen. Den 7 maj ska de åka till Helsingfors till Finlands nationalmuseum på Vintti-verkstad. De pysslar också mycket, speciellt av material som de hittar i naturen, och på ett litet bord under fönstret visar barnen stolt upp de troll, möss, nyckelpigor, katter och andra figurer som de gjort av stenar.



*Alla fina stenfigurer som barnen gjort på eftis*

Exempel på andra saker de gjort under året är: Åkt Pulka i Luuk och grillat korv, firat Våffeldagen (norsk tradition), besökt skolmuseet i Helsingfors, besökt konstmuseet EMMAs Salvador Dali-utställning, sett flera pjäser på Unga Teatern, haft maskerad, knytkalas, mm! På vändagen hade de öppet hus och bjöd i dagiset och föräldrarna.

Bibi går flitigt på kurser och inspirationsdagar som ordnas av olika arrangörer för eftisledare.

Innan jag går för dagen tackar jag alla för att jag fick komma och följa med i Mulle- och Mockapärskogen och deras eftisdag i Rödskos eftis.

Om du vill veta mer om Rödskogs eftis och skola, gå in på [www.rodskog.esboskolorna.fi](http://www.rodskog.esboskolorna.fi) eller kontakta Bibi Jakobsten-Korvenoja [korvenoja@kolumbus.fi](mailto:korvenoja@kolumbus.fi) 040-582 8855

