

## Månadens eftis februari 2007: Västankvarn eftis i Ingå Text och foto: Monica Martens-Seppelin

### Västankvarn eftis i Ingå



*Västankvarn skola och eftis. I det röda huset finns förskolan, eftis och åk 1-2, i det gula huset finns åk 3-4*

Västankvarn eftis finns i norra Ingå, ute på landsbygden nära Ingå station. Vintern har äntligen kommit för i år och när jag besöker Västankvarn eftis är många skolbarn ute och skidar runt skolgården med sin lärare Heidi Mangström. Barnen är ivriga och frågar om de får skida på eftis också! Eftisledare Birgitta (Gitta) Flemmich är ute på skolgården och möter eftisbarnen som sedan ändå bestämmer sig för att åka pulka eller peffis.

Västankvarn skola grundades år 1911 och har alltså verkat i över nittio år. I dag ordnas undervisning för årskurserna 1-4 samt en frivillig förskola. När eleverna gått ut åk 4 fortsätter de i Kyrkfjärdens skola i Ingå kyrkoby, där de går i åk 5-6. Västankvarn skola är en liten skola med totalt ca 32 elever och mycket familjär stämning. Eftiset, som grundades för ca 8 år sedan, upprätthålls av Hem och skola i Västankvarn och har ca 12 inskrivna barn. Alla deltar inte alla dagar och idag är det bara 6 barn som kommer till eftis. Två av flickorna som brukar komma till eftis varje dag är sjuka idag. Av de barn som är på plats går tre på ettan, två på trean och en på fyran. Som ledare fungerar alltså Gitta Flemmich som också jobbar som assistent i förskolan på förmiddagarna. För att hennes arbetsvecka inte ska bli för lång har Hem och Skola anställt en resursperson, Ingrid, som leder eftiset alla fredagar mellan 13.30 och 17.00.

Alla som behöver eftis i Västankvarn skola får plats. En heldagsplats på eftis kostar 90 €månad, men syskonbarn betalar totalt 150 €månad. Barnen kan också sporadiskt komma till eftis enligt behov och då betalar man 7 €gång, dock så att avgiften för en månad är max 90 € för alla. I priset ingår inte mellanmål utan barnen har med eget mellanmål. Eftiset öppnar då skoldagen slutar (tiderna varierar från dag till dag) och stänger 17.00.

### Utrymmen

Eftiset finns i det gamla röda skolhuset och har många olika rum till sitt förfogande. Till eftiset går man in från sidodörren och kommer in till en liten tambur. Idag borstar alla redan vant av sig snön på trappan med en borste som hänger utanför dörren. Genast efter tamburen finns ett litet rum som är inrett till lekrum, med bl.a. en butiksdisk och hyllor för olika saker. Bredvid lekrummet finns ett "kanslirum" med ett bord och fyra stolar, skolans kopieringsmaskin och ett skrivbord. Här kan eftisbarnen göra sina läxor om de vill eller sitta

och läsa eller bara vara ifred. Från lekrummet kommer man in i köket där det finns ett stort lågt bord med ca 12 platser där man äter mellanmål och pysslar. I hyllorna finns olika material, papper, pennor, saxar, tyger, o.s.v. Går man vidare från köket kommer man till gymnastiksalen och sedan till biblioteket. Bredvid bibban finns ett stort klassrum för den sammansatta 1-2 och förskolan. Allt är mycket hemtrevligt, huset har en härlig charm i gammal stil med stora fönster och högt till tak.



*Biblioteket i Västankvarn skola*

## **Dagsrutiner**

Eftiset börjar lite olika tider varje dag enligt hur barnen slutar och läseordningen ser ut. Måndagar är den längsta eftisdagen då barnen kommer redan 11.30. På måndag är det också leksaksdag och alla får ta med en egen leksak hemifrån. När barnen kommer till eftis brukar de först vara ute på gården och leka. Just nu är det roligt att få åka pulka igen efter en lång, snöfri och regnig höst och vinter. På gården finns också en fin klätterställning, gungor och en lekstuga som också är populära. Gården har många fina möjligheter till olika former av sysselsättning och motion och rörelse. Fotbollsplanen skall snart bli skridskobana och det väntar barnen på!

## **Mellanmål**

Vid tvåtiden är det dags för mellanmål och medan barnen leker i gymnastiksalen dukar Gitta fram det som barnen tagit med sig hemifrån. Idag har de t.ex. tagit med sig pizza eller bulle! Eftiset står för saft varje dag. Vid mellanmålsbordet blir det diskussioner om allt möjligt och under tiden vi äter kommer pappa efter Mattias och lite senare blir Simon också avhämtad av sin pappa.

Efter mellanmålet brukar barnen ofta pyssla en stund vid bordet eller leka med det som faller dem in. Gitta städar undan och diskar efter mellanmålet. Idag börjar barnen spela kudda, som är favoritssysselsättning på eftis just nu! I gymnastiksalen finns otaliga redskap och material som barnen fritt får använda och leka med. De brukar också göra stora kajor av madrasser och dynor, spela innebandy, studsa på trampolinen, rida på dynorna, m.m. Efter en stund tröttnar barnen på kudda och börjar leka med dockhuset och leksaksdjuren. Ibland går de ännu ut innan föräldrarna kommer och hämtar barnen.



*Mattias och Valter har byggt ett par fina snökojor som de stolt visar upp!*



*Simon och Martin åker peffis i backen!*



*Gymnastiksalen är en mycket uppskattad lekplats på eftis. Här spelas det kudda efter mellanmålet!*



*Simon blir avhämtad av Pappa*

## Övrig verksamhet

Gitta berättar att de brukar pyssla och handarbete ganska mycket på eftis. Speciellt inför basarer som hem och skola ordnar så brukar eftisbarnen hjälpa till att göra produkter som sedan säljs på basaren. Nyligen har de t.ex. gjort fina små fågelholkar av paffrör med olika fåglar som bor i holkarna. De har också tryckt på tyg och de fina dino-gardinerna i eftisfönstrena har de gjort tillsammans. Till far- och morsdagar gör de alltid något skojigt som barnen kan ge som gåva åt mamma eller pappa.

Till julen bakade de ett pepparkakshus som blev lotterivinst på julbasaren. Pepparkakshuset var ett Muminhus eftersom årets julteater i skolan var en Muminpjäs.



*Pamela leker i butiskhörnan på eftis.*

*Här är en del av de fina redskap som eftisbarnen får leka med i gymnastiksalen.*

Samarbetet mellan skola och eftis löper mycket naturligt eftersom Gitta arbetar i skolan på dagarna och är med barnen och lärarna så gott som hela dagen. Om de har sportat mycket i skolan så kanske de pysslar på eftis och om barnen haft en tung skoldag med mycket sittande så är de ut och rör på sig på eftermiddagen istället. Gitta vet också på vilket humör barnen är och har lättare att tolka barnen då hon vet hur deras dag sett ut också före de kommer till eftis. Det är viktigt för familjerna att barnen kan vara trygga på eftis och Gitta känner och upplever att hon är uppskattad både av barn, föräldrar och lärare.

På hösten hade eftis ett dramaprojekt som var mycket lyckat och omtyckt. Dan Idman som ledde projektet besökte eftiset flera gånger och jobbade med barnen. Projektet avslutades med en lyckad teaterföreställning.

Klockan är över fyra och det är bara tre barn kvar på eftis. Det är lugnt och fridfullt och barnen leker fint tillsammans trots den stora ålderskillnaden. Det är dags att tacka för mig och köra hemåt.

Mera information om Hem och skolas eftis i Västankvarn, tfn 09-2216617  
Mera information om Västankvarn skola på [www.inga.fi](http://www.inga.fi) under bildning