

Månadens eftis december 2007: Konstiseftis i Helsingfors

Besök: 6.11.2007

Text och foto: Michelle Mattfolk

Det är november månad och det känns i luften som att vintern kommit. Jag är på väg för att besöka Konstiseftis som finns mitt i centrum av Helsingfors, närmare bestämt på Lilla Robertsgatan. Konstiseftisbarnen går alla i Cygnaeus lågstadieskola och de samlas alltid på skolgården för att leka och ha skoj innan de går till eftis. Det är där jag träffar eftisledaren Eva Aminoff och barnen: Sonja, Amanda, Daniel, Julia, Marc, Sebastian, Axel, Caspar, Axel, Alex, Christina och Gabriel. (Andreas, Maria och Laura går också i Konstiseftis, men är inte på plats idag.)



Barnen i Konstiseftis tillsammans med eftisledaren Eva Aminoff.

Bakgrund och fakta

Konstiseftis är en privat konstinriktad eftermiddagsklubb för skolbarn som har funnits i fem år. Eva Aminoff, eftisledare och Konstiseftis grundare berättar att eftis just nu har 15 barn i åk 1-3 men att alla barn inte deltar varje dag. Eftis är öppet alla dagar i veckan mellan kl. 12.25 - 17. Barnen kommer olika tider beroende på när deras skoldag slutar. Evas arbetstid är 23h i veckan. Men till arbetet hör ju också att planera verksamheten, köpa in och tillreda mellanmålet samt material för den konst barnen gör på eftis och städning när barnen gått hem, så den faktiska arbetstiden blir nog längre berättar Eva.

Idén bakom Konstiseftis är att erbjuda ett personligt alternativ, med en liten eftisgrupp, ombonad miljö i det egna hemmet och massor med konst i olika former som barnen får vara med om att skapa. Samarbetet med skolan fungerar fint berättar Eva och likaså sammanhållningen med de andra eftisledarna från Cygnaeus eftis och södra svenska församlingens eftis Humlan som också finns vid Cygnaeusskolan.



Sonja, Amanda och Daniel leker på skolgården!



Daniel, Caspar och Marc är kompisar!

Eva som är konstnär och utbildad magister i Konstpedagogik grundade Konstiseftis efter att ha märkt ett behov av ett eftis till hos föräldrarna vid Cygnaeussskolan. Innan detta höll jag konstklubb för barn en gång i veckan som var mycket omtyckt berättar Eva. När det gäller Konstiseftis tror Eva att det är den ombonade miljön i det egna hemmet, med en liten grupp barn är som är viktigast för föräldrarna och tar fasta på att många familjer under åren haft syskonpar i eftisgruppen för att barnen trivts så bra!

Utrymmen

Cygnaeussskolans gård där eftisbarnen börjar sin dag är som en lugn oas mitt i centrala Helsingfors. Ett stort, vackert träd står mitt på gården och runtomkring finns mjuka mattor i grönt och rött som skyddar den som råkar falla. Man kan spela bandy och olika bollspel och klättra i de skojiga klätterställningarna. Barnen hoppar också twist och hopprep berättar Eva och har tid till fri lek med sina kompisar som ju såklart är det allra bästa!



Det vackra trädet på Cygnausskolans gård.



Det är skojigt att hänga upp och ner i klätterställningen tycker barnen på Konstiseftis!

Konstiseftis finns alltså i Evas hem på Lilla Robertsgatan, tre gator från Cygnausskolan. Det är inte alls långt berättar barnen och pekar vart vi ska gå. Efter ca en timmes lek på skolgården beger vi oss alla gåendes till Konstiseftis. På vägen dit går vi igenom en liten park där det växer ett stort träd. Eva berättar för barnen att det är ett kastanjetråd och barnen får samla med sig löv om de vill. Efter två gator till är vi framme vid Lilla Robertsgatan 8 där Konstiseftis utrymmen finns.



Här är barnen på väg in till Konstiseftis. Vägen är inte alls lång, bara tre gator från skolan!

Konstiseftis utrymmen består av en egen ateljé där barnen får utöva konst, där finns förtrollade masker, färger, penslar, papper och ett härligt gammalt piano som man kan spela på om man får lust. I köket äter eftis mellanmål och gör läxor och spelar spel. I vardagsrummet finns grafikpressen som barnen använder när de gör monotypier och där hålls också samling vid speciella tillfällen, till exempel när eftis har besök.



Sonja och Amanda målar i eftis ateljé.



Julia spelar fin musik på eftis egna piano.



Grafikpressen som används när barnen gör sina monotypier finns i vardagsrummet.



En förtrollad mask som eftisbarnen gjort!

Mellanmål och det bästa med eftis

Väl inne blir det genast dags för mellanmål, ostsmörgåsar och magisk saft. Saften är magisk för att den är så god berättar Eva och magisk är den nog för den går åt i farlig fart! Det är skönt att komma in i värmen och äta en ostsmörgås efter att ha lekt utomhus med barnen en stund. Jag får också smaka på den magiska saften och oj vad den är god - den måste nog vara hemlagad! Vid mellanmålet passar jag på att fråga barnen vad deras favoritmellanmål är och vad de tycker är det bästa med Konstiseftis.

Nästan alla barn svarar att gröt är deras favoritmellanmål och att mannagrynsgröt nog är det allra bästa man kan få! Eva berättar att hon gör många olika sorters gröt som är omtyckta: kanelgröt, mannagrynsgröt, risgrynsgröt och korngröt. Till gröten skall man såklart ha sylt och den goda sojamjölken som smakar vanilj. Annat mellanmål som man brukar ha på eftis är smörgåsar med goda pålägg, frukt och grönsaker och på måndagar har man glassdag, en dag som många av barnen väntar på!



Eva häller upp den magiska saften som är jättegod!



Det är gott med mellanmål tycker barnen.



Daniels färggranna monotypi.

Det bästa med Konstiseftis är att man får rita berättar många av barnen. Inte bara rita med tusch utan med penslar och mål- och vattenfärg och att man får göra monotypier säger Daniel. Jag frågar vad monotypier är och Daniel skriver ner det åt mig så att jag ska komma ihåg. *Monotypi: "Först väter man papper och torkar det. Och sen målar man på en platta och sätter plattan i ett papper och sätter pappret och plattan i grafikpressen och vevar och sen blir bilden på pappret."*

Verksamheten

Konstiseftis är ett eftis som satsar mycket på konst och kultur och att barnen ska få prova på nya saker de inte gjort förrut. Eftis har bland annat haft samarbete med Ateneum där barnen fick måla Ina Collianders änglar. Målandet fortsatte sedan på eftis och till sist hölls en vernissage dit föräldrarna bjöds in. Vidare har eftis besökt Nattpäron-berättarutställningen i augusti. Nattpäron var en utställning om fantasi och berättandets byggstenar som besökte Helsingfors i augusti 2007.



Sonja och Eva visar Sonjas fina teckning som föreställer en häst!

På eftis finns det färger, papper, lera, dassmassa och massor andra konstmaterial som barnen får använda i sitt konstskapande. I ateljén finns alla möjliga små söta djur som barnen gjort av lera och färgglada målningar finns precis överallt. I vardagsrummet står också en grafikpress som används när barnen gör monotypier. Innan jul ska man få besök av en musikanter som ska spela på flygeln som finns i vardagsrummet. Det är tänkt som en julkonsert för barnen berättar Eva. En annan rolig sak som det just nu talas jättemycket om på eftis är att Eva ska få en hund! Hunden kommer alltid att få vara med på eftis och barnen har redan börjat räkna dagarna tills hunden Rauha kommer, den 7.12!

Vid mellanmålsbordet berättar Eva att Konstiseftis mottot är att man ska ta hand om varann och ta hänsyn till sina kompisar. Barnen berättar att ett annat motto är att man inte ska spela schack när man äter, alla skrattar högt åt det! Eva berättar också om att hon tycker hållbar

utveckling är viktigt att lära åt barnen redan nu och alla i eftis vet hur man sorterar miljövänligt.

Efter mellanmålet kan barnen få hjälp med läxorna och det finns även tid för fri lek. Schack är populärt bland pojkarna i eftis och Marc, Alex, Axel och Gabriel visar mig hur man spelar. Jag lär man bland annat att göra schackmatt på två drag! Många av barnen målar också teckningar eller visar de skulpturer av dassmassa och monotypier de gjort. Alla konstverk är fantastiskt fina, se bara här nedanför..



Schack är en av favoritsysselsättningarna på konstiseftis.



Det är roligt på konstiseftis tycker Amanda och Sonja!



Christina visar ett av sina fina konstverk.

Innan jag går hem frågar barnen vad jag skrivit i mitt kom-ihåg block. Jag berättar att där finns antecknat allt det som vi gjort under dagen. Har du skrivit att Eva är en den bästa eftisledaren frågar flickorna. Jo det måste du skriva utropar alla barn, skriv att Eva är snäll och glad! Jag skriver ner vad barnen sagt och vinkar hejdå när barnen far hem. Det har varit en rolig och kreativ dag med Konstiseftis! Tack till er alla ☺

Konstiseftis är öppet alla dagar kl. 12.25-17. Avgiften är 140 euro per barn per månad.

För mera information, kontakta:

Eva Aminoff Lilla Robertsgatan 8 b 14 00130 HELSINGFORS

Tel 040-562 9424

e-mail: evaaminoff@hotmail.com

www.konstiseftis.com