

**Månadens eftis december 2005**  
**Lilla Prästgårdens eftis i Karis**  
**Besök 18.11.2005**  
**Text och bild: Monica Martens-Seppelin**



**Lilla Prästgårdens eftis, Ekenäsvägen 2-6 i Karis**

Lilla Prästgårdens eftis grundades 1990 och höll då till i ”stora prästgården”. År 1992 flyttade eftiset till lilla prästgården där de verkar idag. Eftiset upprätthålls av Karis församling i samarbete med Karis stad. På eftis finns för tillfället 37 inskrivna barn från åk 1-2, men medeltalet barn som besöker eftiset är ca 25 per dag då alla inte kommer varje dag. Eftiset har också öppet på morgonen, från kl. 6.30 då ca 7-8 barn deltar. Föräldrarna betalar en avgift på 60 €månad oberoende av hur många timmar eller dagar barnet kommer till eftis. För morgonverksamheten ”mornis” betalar familjerna en tilläggavgift på 30 €månad. Staden får statsbidrag för att ordna eftermiddagsverksamhet och understöder församlingen genom ett bidrag som täcker 50% av lönekostnaderna och 50% av städkostnaderna. I Karis finns tre eftisar, de två övriga upprätthålls av föräldraföreningar.

I Lilla prästgården verkar dagligen förutom eftis också församlingens finska och svenska dagklubbar på förmiddagarna. En del av personalen jobbar både i dagklubbarna och på eftis.

**Två språk**

Lilla prästgårdens eftis är tvåspråkigt, barnen kommer alltså från både finska och svenska skolan men majoriteten talar svenska och hela personalen har svenska som modersmål. Barnen går i Karis svenska lågstadium och Kiilan koulu och promenerar till eftis eller åker skolbussen som avgår från skolan två gånger per dag, kl. 13 och 14, och stannar vid eftis.

**Personal**

Ansvariga ledare Anki Laxell arbetar heltid på eftis. På förmiddagen planerar hon verksamheten samt planerar, skaffar och tillreder mellanmålet. Det finns alltid tre personer på plats på eftiset. Christien Ramstedt och Linda Matsson jobbar både på eftis och med

dagklubbarna vilket gör att de har ett heltidsarbete. Rosveig Grönberg och Linda Westerholm arbetar på eftis (20 h/veckan). Rosveig har jobbat åtta år på eftiset och är barnskötare till utbildningen. Linda är artesan och har jobbat den här hösten på eftis. Just nu finns också praktikant Johan Flinck på plats. Han praktiserar tre veckor på eftis inom ramen för sina studier på ungdoms- och fritidsinstruktörslinjen på Svenska Österbottens Folkakademi i Närpes. Tre vuxna finns alltid på plats under eftermiddagsverksamheten. Personalen upplever arbetet på eftis som meningsfullt och viktigt och tycker också att föräldrarna och barnen visar sin uppskattning.

## Utrymmen

Lilla prästgården är inget litet hus, utan en vacker gul herrgård från sekelskiftet med mycket snickarglädje och burspråk, knarrande trägolv och många stora, ljusa rum i två våningar. Anki har ett eget litet kansli vid "köksingången". I nedre våningen finns förutom Ankis lilla kansli också kök, toalett, en stor tambur, två rum för lek och pyssel, en stor sal för bl.a. samlingar samt matsalen där man äter mellanmålet. I övre våningen finns ett rum för vila och lugna lekar, personaltoaletten, förråd, en tambur och dagklubbens kansli/arbetsrum.



Pysselrummet



Lekrummet

## Barnen

Majoriteten av barnen på Lilla prästgårdens eftis är pojkar! De flesta går på ettan men relativt många tvåor kommer också hit! För tillfället råkar det inte finnas barn med specialbehov och egna assistenter på eftis.

Jag går runt och pratar med barnen om vad de tycker om att göra och äta på eftis!



Emilia, Ilona och Kajsa spelar biljard och leker med docksåpet. Ilona tycker bäst om att rita och dubbelsmörgåsar är enligt henne det bästa mellanmålet på eftis. Emilia gillar att spela biljard och varma smörgåsar är hennes favoritmellanmål. Kajsa säger att det roligaste är att spela sällskapsspel och godast är smörgås med kakao.



Emil, Richard och Remo spelar Othello. Remo och Richard tycker om att spela schack och andra spel på eftis. Emil tycker att allt är kul och att pannkaka är det bästa mellanmålet och Remo håller med! Richards favoritmellanmål är gröt med äppelsylt!



Frank, Jonas, Tobias, Emilia, Maria och Mattias gör fina tavlor av Hama-pärlor. Det är ett petigt jobb som kräver koncentration och finmotoriska färdigheter. Barnen är snabba och i köket står Linda och stryker när barnen är klara med sina tavlor. Många av dem gillar att vara ute och leka och te, gröt och plättar är gott!

Roy tycker att det bästa på eftis är maten och fruktsallad är hans favoritmellanmål.

Joni går på ettan i Kiilan koulu och tycker att cykeln ute är det absolut bästa på eftis. Det är roligt då man kan sitta två på den samtidigt! Alla mellanmål är goda tycker han!

### **En dag på eftis**

På fredagar kommer alla barn samtidigt, eftersom alla slutar kl. 13.00. De kommer med skolbussen ca 13.15 och hänger av sig ytterkläderna i tamburen innan de sprider ut sig i olika rum i det stora huset. Bara 19 barn är på plats idag räknar Anki ihop när alla anlänt. Det blir kanske en ganska lugn dag alltså!

Några av barnen går genast till pysselrummet där de gör tavlor av hamapärlor eller ritar. Några flickor spelar biljard i ett annat rum och några pojkar spelar sällskapsspel i ett tredje rum. I stora salen leker Anki ordleken "hänggubbe" med Pontus och Anton. De populäraste lekarna eller sysselsättningen på eftis just nu är lego, biljard, hamapärlor, schack, sällskapsspel (speciellt Afrikas stjärnas kortspel) och att bygga kojor. Ute är det bollen i ringen, fotis, inebandy och cyklarna som är pop just nu.

Ledarna deltar aktivt i barnens lekar och sysselsättning och stämningen är lugn. Rosveig är i köket och förbereder mellanmålet som serveras ca 13.45.





När det är dags för mellanmålet går alla och tvättar händerna före de sätter sig till bords. I allmänhet ryms alla inte in i matsalen utan barnen sitter också i köket och andra rum, men idag ryms alla in i matsalen. Ledarna delar ut mellanmålet och alla ska sitta tysta och stilla. Bordsbönen läser alla tillsammans:

*Mat på bordet idag igen  
Vi tackar dig våd Gud för den!  
Siunaa Jeesus ruokaamme!*

Alla sitter lugnt och äter och markerar om de vill säga något eller vill ha mera att äta eller dricka. Dagens mellanmål är pannkaka med sylt och mjölk eller vatten och mandariner. Barnen får stiga up och tacka när de är klara.

Efter mellanmålet leker barnen en stund innan de går ut på gården ca 14.30



Anki spelar Afrikas stjärna med pojkarna!



Dags att gå ut och leka!

Ute har barnen en stor gård att leka på. Det finns en lite plan med mål för hockey eller fotboll, en stor klätterställning, sandlåda, gungor, olika redskap som bollar, hopprep, klubbor, mm. Dessutom får barnen vara i den lilla skogen som finns nedanför gården. Där bygger de kojor, och leker olika fantasilekar.

Idag är det en ganska kall men soligt och klar dag. Några pojkar spelar bandy, flickorna leker häst eller klättrar i klätterställningen och några pojkar åker cykel runt huset i en rasande fart, med Johan som motor! Barnen vill leka nata och alla är med i leken. Föräldrarna börjar komma och hämta barnen och en efter en går hem för att fira veckoslut. På fredag brukar många försöka komma lite tidigare.



### **Annan verksamhet**

I November fick barnen göra egna papper som de sedan gjorde farsdagskort av. Vid jul blir det lite julpyssel, men inte för mycket för barnen har så mycket annat före julen i skolan, hemma och i samband med sina hobbyer! Den fria leken betonas istället mer just vid jul och andra bråda tider.

Efter jul kommer ledarna att hålla lite "Vett och etikett"-upplysning på eftis. Det finns behov av att diskutera och repetera ämnen som bordskick, hygien, hur man visar hänsyn o.dyl. varje år för att påminna barnen om det.

### **Julkalendern**

Varje år i december är det dags för den traditionella julkalendern på Lilla prästgårdens eftis. Ledarna har gjort frågor som hänför sig till julen och julfirandet och som barnen får svara på i samband med samlingen varje dag. Om barnen inte vet svaret får de ledtrådar och hjälp att svara på frågan. Sedan får barnen en liten gåva för det rätta svaret. Eftersom det finns mer än 24 barn så räcker ju en fråga per dag inte till så därför finns det 41 frågor uppdelade på 12 dagar så att frågorna slutar 19.12 i samband med julfesten i år. Det betyder att det varje dag är två eller tre barn som får svara på en fråga. Barnen får turvis dra ett namn från en korg med namnlappar.

Julkalenderfrågorna och svaren hittar du här!

Tack för att jag fick besöka er och ert fina och hentrevliga eftis! Med önskan om en fridfull adventstid!



