

Månadens eftis november 2007: Eftiset Humlan i Hangö

Besök: 23.10.2007

Text och foto: Monica Martens-Seppelin



Humlan finns i samma hus som ungdomsgården i Hangö!

Bakgrund och fakta om Humlans eftis

Eftisledare Caroline Welander möter mig ute på gatan för att jag ska hitta till Humlan fast det ligger alldeles vid tågstationen. Eftiset Humlan finns sedan år 2005 i samma hus som ungdomslokalen och det är också stadens ungdomsväsende som upprätthåller eftiset. Utrymmena består av ett stort allrum där också köket finns, en hall, ett stort utrymme för lek och spel, pingis, mm och ett rum där de brukar se på film eller göra läxor. Utrymmena är charmiga mycket lämpliga och ändamålsenliga för eftisverksamhet. Det enda lilla minuset är avståndet från skolan. Barnen som kommer till Humlan går i Centralskolan som ligger ett par kvarter från eftiset. Ledarna möter alltid barnen vid korsningen till huvudgatan Esplanaden för att de inte skall behöva gå på egen hand över den livligt trafikerade gatan. På eftis jobbar förutom Caroline (Cali) också Helena Sjöberg-Liljestrand. Helena går för tillfället, vid sidan av arbetet, på en förberedande utbildning för att avlägga yrkesexamen för ledare i morgon- och eftermiddagsverksamhet. Utbildningen ordnas av Innofokus och examen avläggs på våren 2008! Helena har varit mycket nöjd med utbildningen och trots att det stundvis är jobbigt så ger det mycket!

Cali som nu har jobbat 21 år som ungdoms- och eftisledare, arbetar ca 6 h/dag, eller 30 timmar i veckan. Helena jobbar 33,7 h/vecka och hon jobbar också delvis som assistent i skolan. Till arbetet hör också att köpa in och tillreda mellanmålet. Helena började jobba på eftiset år 1990.

Verksamheten

På eftis går sammanlagt 19 barn av vilka 6 går på tvåan och resten på ettan. 8 är flickor och 11 är pojkar. Eftiset är öppet alla skoldagar kl.12-16.30. Barnen kommer olika tider beroende på när deras skoldag slutar. Ledarna berättar om veckoprogrammet som du kan se här:

Måndag:

Utklädningsdag. Barnen får klä ut sig med eftisets egna ”teaterkläder”. Ibland kan vi ha filmdag.

Tisdag:

”Pyssel- och sysseldag”. En dag med variation, bl.a. pyssel, pingis, lek, mm.

Onsdag:

Motionsdag. Är det bra väder så har vi lek och rörelse ute, men vi har också möjlighet att använda skolans gymnastiksal kl. 14.45-16.00. I så fall promenerar vi till skolan. Barnen kan hämtas därifrån om man vill. Ändamålsenliga kläder!

Torsdag:

Bakdag. Vi bakar mellanmål tillsammans!

Fredag:

Leksaksdag. Barnen får ta med en leksak som ryms i skolväskan. OBS! Får inte tas fram i skolan. Eftiset ansvarar inte för medtagna saker (ta inte med svärd, pistoler, eller dyl)

Alla dagar får barnen bygga kojor av dynor och filtar, leka, måla, rita, spela spel, m.m. Ute försöker vi vara alla dagar, säger Cali, och dagsprogrammet kan variera beroende på väder och barnens humör. Ibland får barnen titta på film i ett skilt rum på ungdomssidan. Alla dagar efter mellanmålet är det ”tysta stunden” ca en halv timme. Då har barnen möjlighet att vila, göra läxor, läsa eller annat.



Pingisbordet är framme på tisdagarna!

Barnen

När barnen kommer till eftis idag får de alla en egen ”Annas och Ottos pysselbok - om skärgårdslivet förr” att jobba med. Boken fick de av Annina Ylikoski som besökte eftiset förra veckan inom ramen för pilotprojektet ”Tidsresor på eftis” som Sydkustens landskapsförbund administrerar. Barnen fick vara med om hur det var förr i tiden, klä ut sig i gammaldags kläder, de fick karda ull, göra färgtryck med potatis, skriva med riktiga bläckpennor, osv. Till mellanmål fick de rågbröd med skinka och mjölk. Temadagen var mycket uppskattad och kommer bl.a. att resultera i ett utökat samarbete med Hangö museum.



Jonatan och Samuli tycker det är roligt att spela spel på eftis, just nu är ishockeyspelet favorit



Miranda, Isabella, Lotta, Elise och Emilia har gjort tänder och skägg åt sig av paff och tejp! Plötsligt är de en sagofigur!



Vid mellanmålet ska alla var tysta innan Cali och Helena börjar dela ut det. Idag är det fil och smörgås och barnen äter med god aptit.

Vid tretiden är det dags att gå ut och barnen går parvis i led till parken som ligger på andra sidan gatan.



Emilia och Lotta gungar på sina egna sätt!



Iida gör sandkakor åt Helena

Övrig verksamhet och samarbete

Varje höst och vår håller eftiset ett föräldramöte för att informera om verksamheten. Vid jul ordnas en egen julfest dit föräldrarna också inbjuds. Varje år görs också en egen julkalender och årets kalender är redan under planering, men är ännu lite hemlig! En mycket uppskattad händelse under året är också utflykten till Tvärminne lägercenter för alla barn och föräldrar. Den sker alltid på våren med övernattnin för eftisbarnen och roligt program för hela familjen!

Humlans eftis har också gått in för en miljövänlig verksamhet och sorterar allt avfall. De har också talat mycket om miljön och hur man själv med små medel kan påverka utvecklingen.

Hangö stads svenskspråkiga morgon- och eftermiddagsverksamhet koordineras av Karl-Erik Gustafsson som jobbar som rektor på den största grundskolan. I Hangö finns också privata eftisar och eftisar i församlingens regi. Ca två gånger per termin samlas alla eftisledare till gemensamma träffar. Ibland behandlas något speciellt tema med utomstående föreläsare. Oftast är det finska församlingen som ordnar träffarna och bjuder in de övriga.

Samarbetet med biblioteket och bibliotekarie Agneta Möller-Salmela är också välfungerande och mycket uppskattat av både barn och ledare. Nästan varje dag vid tysta stunden läser ledarna en bok för barnen. Agneta besöker också ibland Humlan och håller sagostunder för barnen och hämtar nya böcker!

Mannerheims barnskyddsförbund brukar varje år bevilja pengar för nyinskaffningar eller projekt på eftis. I år kommer ledarna att ansöka om medel för att inreda en ny myshörna med säckstolar och walkmans för att lyssna på musik och sagor.



Sebastian och Nicke tycker om att pyssla och spela spel. Allt är roligt på eftis. Här har de gjort fina grejer av paffbitar som de tejpat ihop.

Mera information om Humlans eftis får du av eftisledarna på nummer 044-2530467 eller av ledande ungdomsledare Stefan Fri på Hangö stads Ungdomsförvaltning stefan.fri(a)hanko.fi