

Månadens eftis januari 2006

Vårberga eftis i Borgå, Hansavägen 2, Borgå

Besök 13.12.2005

Text och bild, Monica Martens-Seppelin



Vårberga eftis, Hansavägen 2, Borgå

Vårberga eftis i Borgå upprätthålls av Mannerheims barnskyddsförbund och grundades år 2004. Vårberga eftis är tvåspråkigt och barnen som går här kommer från två olika skolor, den svenska skolan Vårberga skola samt språkbadsklasserna och de lägre klasserna vid Kevätäkummun koulu. Eftiset har sammanlagt 46 inskrivna barn, fördelade enligt följande:

18 svenska barn, 18 språkbadsbarn och 10 finska barn. 11 barn går på tvåan, ett på trean och resten på ettan. I Borgå finns tre andra klubbar i Mannerheims barnskyddsförbunds regi.

Familjerna betalar 60 €månad för en heldagsplats på eftis och 30 €månad för en halvdagsplats som kan vara 2-3 dagar/vecka. Borgå stad erhåller statsbidrag för morgon- och eftermiddagsverksamheten och understöder Vårberga eftis. Staden har en heltidsanställd eftiskoordinator, Anne Lindholm, och verksamheten lyder under ungdomsväsendet.

Personal

Maria Kasurinen arbetar heltid som ansvarig ledare på eftiset. Förutom Maria jobbar också Marjut Lundgren och Mia Turunen 5 timmar per dag på eftiset. Maria har svenska som modersmål medan Marjut och Mia talar finska. Ibland brukar också prao-elever från högstadierna praktisera på eftiset. Prao-eleverna brukar vara mycket omtäckta bland barnen och tillför en trevlig omväxling i verksamheten. Tre av barnen har specialbehov men inga assistenter är anställda eller deltar i eftisverksamheten.



Några av barnen leker i lärummet

Utrymmen och material

Vårberga eftis finns i bottenvåningen på ett höghus byggt på 60-talet. Utrymmet omfattar ca 100 m² och är ursprungligen planerat för motsvarande verksamhet. Tidigare har bl.a. en förskola funnits här. Utrymmet består av en tambur med plats för barnens kläder, en "hall" med bl.a. ribbstolar, ett stort allmänt utrymme för pyssel, lek och matstunder, ett "läsrum", ett litet kansli och ett ännu mindre kök. Barnen leker mest i det stora rummet där det finns möjlighet att rita, spela, lyssna på musik och mycket annat. Men barnen sprider ut sig i alla utrymmen och i läsrummet leker t.ex. några med täcken, filtar och madrasser.

Barnen

Barnen kommer lite olika tider till eftis beroende på när skolan slutar. Idag finns 25 barn på plats säger som Maria prickat av dem i ett häfte.

Erik, Lauri, Jenna och Elias sitter vid ett bord och spelar labyrint. Jag frågar vad de tycker mest om att göra på eftis och Erik säger att det är roligt att vara ute och åka pulka. Av mellanmålen som serveras tycker han bäst om yougurt, men det allra bästa mellanmålet de fått på eftis är enligt honom läsk och chips som de fick då de firade Halloween. Jenna tycker det är roligt att spela labyrint och plättar är hennes favoritmellanmål. Lauri och Elias tycker bäst om bröd men kan inte säga vad som är roligast.



Jonna (Cia), Filip, Tomas, Jonatan, Andrea, Vilhelm, Oliver och Janne leker i läsrummet. De leker att Cia är en hund och de andra är kungar. De gillar alla att leka i läsrummet och några tycker också om att gå till gymnastiksalen på torsdagar. Cia tycker det bästa mellanmålet är jordgubbssoppa, utan klimpar. Andrea tycker att pizza och popcorn har varit de bästa mellanmålen. En gång fick de också tortilla och glass, det var gott.



August, Miika, Otto och Tuomas leker med lego, som de gör allra helst på eftis. De tycker alla också om att leka ute och speciellt att åka pulka. Ingen kommer på något favorit-mellanmål.



Janne och Filip ritlar julteckningar med kol. Det blir fina teckningar. Filip ritlar en julgubbe som anländer med bil. De tycker att det är roligast att vara ute på gården.



Rasmus ritlar också en julteckning med kol och Janne är redan klar med sin. Rasmus tycker om att läsa och läser speciellt Kalle Anka på eftis.



Pauli leker helst fantasilekar med sina Furbyn. De gör en massa saker och de kan också tala. Pauli tycker om bröd till mellanmål!



Julia, Emma och Jenna spelar Kimble med Marjut. Julia säger att hon tycker om att spela spel på eftis och att leka i läsrummet är också roligt. Hon tycker att semlor är det bästa mellanmålet. Flickorna berättar också att språkbudsklasserna ska flytta till en helt nybyggd skola om ett år.

En dag på eftis

När barnen kommer till eftis går de till olika platser och börjar leka i små grupper. En del spelar, några bygger med lego, en grupp leker i läsrummet och en del ritar med kol. Alla ska före jul rita en julteckning med kol. Teckningarna blir väldigt fina och konstnärliga och när de är klara sprayas de med fixeringslack för att kolet inte ska lossa och suddas ut.

Mellanmålet kommer fr.o.m. detta läsår från kommunen. Ledarna hämtar dagligen en stor låda med mellanmålet från Kevätäkunnan koulu dit det förs från Kvarnbackens skola. Samma mellanmål serveras i alla borgåskolor och familjerna har möjlighet att köpa mellanmålskuponger. Oftast består mellanmålet av bröd och idag serveras också bröd med ost, mjölk eller vatten och mandarin.



Pipsa, Nea, Enni och Laura äter mellanmål

Vid 14-tiden sätter alla sig till bords efter handtvätt och man får själv välja platser, inga egna platser finns. Alla hämtar själva sitt mellanmål från matvagnen och vid ett bord i taget stiger barnen upp för att gå efter sitt mellanmål. De äter med god aptit och stämningen är lugn. Några pojkar rapar högljutt och tycker det är väldigt roligt trots tillsägelser. När barnen ätit för de sin mugg på vagnen och tar en trasa för att torka bordet vid sin egen plats. En av pojkarna som rapat försöker gottgöra sin olydnad genom att vara duktig och torka hela bordet.

De som vill får gå ut på gården med Mia medan Marjut städar undan och ett par pojkar ännu äter.

Snart har alla gått ut utom en av pojkarna som glömt sin jacka i skolan och inte kan gå ut för skolan är redan låst och det är kallt ute.

Gården är stor och luftig med höga träd, klätterställning, gungbräda, mm. Men det som är roligast är isbacken som alla vill åka i med pulkor och peffisar. Det ser lite farligt halt och hårt ut, men det går bra ända tills en av flickorna halkar och får ett litet sår i handflatan. Hon blir omplåstrad av Maria som ännu är inne på eftis. Föräldrarna börjar avhämta barnen vid 16-tiden. Barnen får också gå in, men principen är att alla helst ska vara ute minst en timme.



Ute åker barnen pulka med rasande fart i isbacken!

Övrig verksamhet, träffar

Förutom de dagliga rutinerna brukar Maria gå till biblioteket i närheten med en del av barnen. De lånar nya böcker och barnen får också surfa på nätet då de besöker bibban. Lässtunder hålls regelbundet men inte varje dag. Ibland går de till en annan lekpark för att få variation på utelekarna. De sista två veckorna före jul har eftis inget extra program eftersom barnen har så mycket i skolan, hemma och i samband med sina hobbyer. Efter jullovet blir det igen nya saker som tas upp i verksamheten.

En eftermiddag i veckan går de också till skolans gymnastiksal för att röra på sig lite extra mycket och det uppskattas av många!

Stadens eftiskoordinator, Anne Lindholm, ordnar ca en gång i månaden en träff för alla eftisledare i staden. På träffarna brukar olika teman tas upp och i januari kommer t.ex. temat att vara specialbarn med tre olika föreläsare. Träffarna uppskattas mycket av ledarna som tycker det är roligt och nödvändigt att med jämna mellanrum träffa kolleger för att utbyta åsikter och erfarenheter och få ny information och nya idéer för verksamheten.

Tack till alla ledare, barn och föräldrar för att jag fick besöka ert fina eftis!

GOTT NYTT ÅR till alla eftisvänner!!



Det tredje ljuset i eftis adventsljusstake tänds snart!



Alla barns födelsedagar finns på en anslagstavla i stora rummet. På eftis firas barnens födelsedagar med sång före mellanmålet